

Vraag het aan Morya**Probeer jezelf te zijn**

“De grote vraag is: ‘kan ik mijzelf zijn als de ander er ook is?’ En dit moet je eens nagaan: komt het niet doordat je je te gemakkelijk aanpast aan de ander en doordat je te weinig opkomt voor jezelf? Het zou kunnen.

Het zou kunnen zijn dat op de eerste plaats een weg gevonden moet worden om jezelf te zijn. Niet zozeer te luisteren naar de kritiek van de ander of niet zozeer al bijna op voorhand rekening te houden met wat de ander eventueel zou kunnen zeggen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 130

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


